



Met mijn broer en zusjes was besloten om mijn dement wordende moeder zo lang mogelijk in haar huis te laten wonen. Voor hen was dat een makkelijke beslissing omdat ze op ruim twee uur rijden in het oosten van het land wonen. Directe zorgen hadden ze er ook nu niet van en vaak kwamen ze er toch al niet; alleen als er wat te halen viel. Op een herfstachtige ochtend werd ik in grote

SCHOORSTEENVEGERS

paniek door mijn moeder gebeld. Ze wilde met twee schoorsteenvegers naar de bank om geld te pinnen maar ze was haar pasje kwijt. Zo vlug als ik kon scheurde ik in de auto naar het huis van mijn moeder. Op de oprit stond een firmaloos busje met alleen een telefoonnummer waaraan ik zag dat het uit Arnhem kwam. In de auto twee mannen met matjes in hun nek. Ik parkeerde mijn auto pal achter het busje zodat het niet weg kon rijden en spoedde mij naar binnen. Met horten en stoten kreeg ik een verhaal te horen waarvan mij duidelijk werd dat er twee allervriendelijkste mannen aan de deur geweest waren, ze aangeboden hadden om de schoorsteen te vegen, ze op het dak geklommen waren, bleken de dakgoten lek en moesten vernieuwd worden, waren een heleboel dakpannen aan vervanging toe, de schoorsteen hoognodig gevoegd moest, en de vonkenvanger niet aan de brandweereisen voldeed. Ze boden aan om even met mijn moeder naar de bank te rijden om een voorschotje voor de werkzaamheden te halen.

Tijdens dit verhaal hadden de mannen hun auto verlaten; ze probeerden binnen te komen en bonkten op de ramen. Ik besloot de politie te bellen. Twee keurige agenten kwamen vlot. Ik liet ze binnen en vertelde wat ik van mijn moeder begrepen had. Na een korte discussie buiten met de politie dropen de "heren" af; terug naar het Spijkerkwartier. Later bleek helaas dat ze elders in Haren

al toegeslagen hadden. Zelf hadden wij enkele jaren twee schoorsteenvegers waarvan er één op het dak klom om van bovenaf de schoorsteen te reinigen. Pa zat beneden en bekeek het interieur. Elk jaar weer de opmerking, kijkend naar een mooi antiek kastje: dat kastje staat hier niet goed. Oh nee? Neen, dat zou bij mij moeten staan. Mijn vrouw kreeg een vervelend

gevoel van het optreden van deze heren en zag er op het laatst tegenop ze te bellen. Zelf de schoorsteen met een hoog vuur schoon branden was geen optie en daarom ook maar niet gedaan. Als je dan je schoorsteenvegersverhaal aan de ander vertelt, hoor je veel van dezelfde ellende. Hele kamer onder het roet en de schoorsteenvegers overhaast vertrokken; schoorsteen geveegd, week later schoorsteenbrand; vonkenvanger moet vervangen, toevallig heb ik er nog eentje in de auto, enz, enz. Natuurlijk, iedereen kent wel de verhalen van scharenslijpers, kampers en ander ongeregeld volk aan de deur. Het zijn gelukkig uitzonderingen en met woonwageneigenaren heb ik als halve Brabander altijd goed kunnen opschieten. Ze hebben allemaal een verschillende werkwijze; op het dak of van onderen, al of niet met hoge hoed; maar daar gaat het natuurlijk niet om. De goede schoorsteenvegers krijgen na een gevolgde cursus een erkenning van de brandweer maar raken die volgens mij nooit meer kwijt; ook niet na wanprestaties.

De laatste jaren komt er bij ons een keurige vriendelijke en nette oudere man die zijn werk goed doet en even duur is als een prutser. Zonder fratsen; zijn vrouw regelt de afspraken en hij komt op de afgesproken tijd.

Cees Bosman, oktober 2009.

Reageren?
cornelisbosman@hetnet.nl

+++ Korte berichten +++

Hockeyclub moet nu duidelijkheid

De fracties van PvdA, Groen Links en Christen Unie in de gemeente Haren vinden dat de hockeyclub GHHC eindelijk duidelijkheid moet krijgen over de toekomst.

Tijdens de raadscommissie van de gemeente Haren op 6 oktober '09 hebben de coalitiepartijen Groen Links, Partij van de Arbeid en de Christen Unie een motie (amendement) aangekondigd voor de raadsvergadering van 26 oktober a.s., waarin het besluit wordt genomen tot definitief afzien van de voorgenomen verplaatsing van de hockeyclub GHHC te Haren. De partijen vinden de onzekerheid voor de club te lang duren. De club moet weten waaraan zij toe zijn, zodat zij en de gemeente kunnen investeren in een goede sportaccommodatie voor de hockeyers in Haren. Hiermee komen de coalitiepartijen tegemoet aan de wens van GHHC om duidelijkheid over hun toekomst.

Ze geven daarmee ook vervolg aan de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord tussen Groen Links, Partij van de Arbeid en de Christen Unie.

Unistee Makelaars introduceert proefwonen...

Slaap er gerust een nachtje over in Maarwold



Directeur Martin Schipper en zijn rechterhand Hendrik Hamenga poseren met het echtpaar Bijster, mevrouw Hekman en natuurlijk de dames van Unistee Makelaars...

De appartementen in serviceflat Maarwold in Haren zijn ruim en bieden een mooi uitzicht op groen Haren. Maar wat veel belangrijker is: er heerst een gezellige sfeer, je ontmoet er andere mensen en er wordt prima voor je gezorgd. Dat zeggen bewoners. Om dat zelf te ervaren heeft Unistee Makelaars samen met de directie van Maarwold 'proefwonen' geïntroduceerd.

"Nee, proefwonen is niet nieuw. In Drenthe was er al zo'n project om de sfeer van die provincie te proeven", zegt Hilja Vredeveld van Unistee Makelaars. "Wij vonden dat een

prima idee voor Maarwold. Want de beslissing om in een serviceflat te gaan wonen is heel ingrijpend. Het is logisch dat je er goed over wilt nadenken en eerst wilt ervaren hoe het

voelt." Directeur Martin Schipper was direct enthousiast over het proefwonen. "Wij hebben hier heel veel te bieden", zegt hij. "Dat kun je allemaal niet kwijt in een rondleiding van een half uurtje. Wonen in Maarwold betekent: onderdeel worden van een gemeenschap waar vitale ouderen nog van alles ondernemen. Ze organiseren lezingen, concerten, reisesjes en we hebben hier diners op hoog niveau. Onze kok volgt workshops bij Librije en wil dat graag laten proeven. Dat zijn allemaal aspecten van Maarwold die je pas merkt als je er wat langer bent."

Nachtje

Hilja Vredeveld en Nienke Poppema van Unistee Makelaars hebben één appartement op de derde etage uitgekozen voor het proefwonen. Het is sfeervol ingericht en voorzien van alle gemakken. Belangstellende ouderen kunnen daar op een willekeurige datum een nachtje logeren. Zij zullen dan in alle rust de sfeer kunnen proeven en natuurlijk ook de maaltijden. Dat maakt volgens de makelaars de keuze realistischer. Wie belangstelling heeft om 'er eens een nachtje over te slapen' in Huize Maarwold kan contact opnemen met Unistee Makelaars: 050-5352020.



"Het is hier heerlijk leven!"

De dames Bijster en Hekman mengen zich in het gesprek over proefwonen. Beiden wonen in Maarwold en zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen. Ze zijn zeer enthousiast en laten dat merken. De activiteiten, de maaltijden en de ambiance, allemaal even mooi. En als er onverhoopt zorg nodig is, dan regelt Maarwold dat voor ze. "Het is hier heerlijk leven", zegt mevrouw Bijster. Ze heeft net deelgenomen aan een exclusief diner, bereid door de kok (Willy Evertse) die samen met haar assistente Dita de Jonge workshops volgt bij toprestaurant Librije in Zwolle. Culinaire hoogstandje, zomaar in Maarwold.

Ouwerkerk gul voor Visio

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens om zelfstandig te leven, leren, wonen en werken. Visio De Heukelom houdt zich in Haren sinds 1935 bezig met de zorg voor kinderen en jongvolwassenen met een meervoudig visuele beperking. Ouwerkerk Optiek sponsort ieder jaar een relevant doel, dat te maken heeft met ogen. Dit jaar werd het dicht bij huis gezocht en kwamen zij via Angelique Langes, de schoondochter van Ouwerkerk, terecht bij Visio De Heukelom. Angelique zelf is werkzaam als begeleidster bij Visio. Ouwerkerk Optiek heeft op woensdag 7 oktober jl. aan de cliënten van Visio De Heukelom een cheque ter waarde van € 500,00 uitgereikt. Van deze cheque mogen de cliënten en het personeel van Visio De Heukelom gaan genieten van een heerlijk Chinees buffet. Saskia Dijkstra dankte na de ontvangst van de cheque het echtpaar Ouwerkerk uit de grond van haar hart.



Jacques en Alie Ouwerkerk schenken geld aan Visio...